



Marc Chagall:

Beeld "De geliefden van Vence (Les Amoureux de Vence)" (1957), zwart met gouden lijst

€ 540,00

Productnummer: IN-946289.R1

Na zijn terugkeer uit ballingschap naar Frankrijk verhuisde Chagall in 1948 naar Saint-Jean-Cap-Ferrat bij Vence. In 1952 trouwde hij met de Russische Valentina Brodsky, die hij zijn leven lang liefkozend "Vava" noemde. Dit schilderij is een van zijn mooiste liefdesverklaringen.

Origineel: 1957, olieverf op doek, 71 x 99 cm, particulier bezit.

Deze editie als Giclée facsimile op Hahnemühle echt handgeschept aquarelpapier Fine Art textured matt white 210g/sqm garandeert een bijzondere kleurverzadiging en is absoluut lichtecht. Oplage 500 exemplaren. Afmeting motief 43 x 60 cm (h/w). Velformaat 53 x 70 cm (z/w). Ingelijst in een zwart met gouden massief houten lijst met passe-partout, geglazuurd. Afmeting 59 x 76 cm (h/w). ars mundi Exclusive Edition. © Blauel - Artothek / © VG Bild-Kunst, Bonn 2023.

Productlink: <https://www.arsmundi.de/nl/marc-chagall-beeld-de-geliefden-van-vence-les-amoureux-de-vence-1957-zwart-met-gouden-lijst-946289-r1/>